



Ricardo van den Boogaard (23) voelt zich op zijn gemak in Het Kruispunt. Dat is best bijzonder voor iemand die in zijn jeugd mensen heeft leren wantrouwen. Gelukkig heeft hij in het wijkcentrum in Tilburg-West veel positieve ervaringen opgedaan.



EEN KANJER

“Ze laten me hier in mijn waarde.”

Ricardo (23) praat liever niet over vroeger. Hij wil niet veel meer kwijt dan: “Ik ben uit huis geplaatst en heb in drie verschillende woongroepen gezeten.” Het was voor Ricardo een moeilijke en vervelende tijd.

Ook aan zijn eerste werkplek heeft hij een nare bijsmaak overgehouden. Op zich had hij het best naar zijn zin. “Maar mijn baas daar heeft mij zwart gemaakt. En toen ben ik op non-actief gesteld.”

Sinds drieënhalf jaar is hij elke donderdag en vrijdag te vinden in mfa Het Kruispunt. Op de overige dagen van de week werkt hij via het serviceteam van Amarant bij wijkcentrum Heyhoef en bij woonzorgcentrum Reyshoeve.

In Het Kruispunt helpt Ricardo mee in het beheer en ondersteunt ook enkele activiteiten, zoals de wekelijkse wijkklunch. Dan komen zo’n veertig bewoners uit West, voornamelijk ouderen, tussen de middag een hapje eten. “Ik ben meestal van de koffie en van de thee.”

De opvallend ogende Ricardo - hij rekent zich tot de subcultuur van de Emo’s - is een gewaardeerde medewerker. “Als de mensen zin hebben, dan maak ik een praatje met ze.”

Ricardo is in het wijkcentrum ook actief bij De Zonnestraal. Dat is een naschoolse activiteit voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten. Tot nu toe had hij alleen een ondersteunende rol. Na de zomervakantie mag hij voor het eerst zelf een activiteit bedenken en uitvoeren.

Ricardo heeft het allemaal al uitgedacht en opgeschreven. Het thema wordt de Efteling. “Dan begin ik met een kleurplaat, een prinses voor de meisjes en iets met Ravelijn voor de jongens. Intussen zet ik een Efteling-muziekje op.” Hij heeft het programma ook besproken met sociaal werkster Roos van Esch. “Die vond het een goed idee.”

Hij houdt van de sfeer en de gezelligheid bij De Zonnestraal. Het doet hem ook goed als de kinderen laten blijken dat ze hem waarderen. “Dan lachen ze”, zegt Ricardo. “Of ze worden hyper. Dus je kunt maar beter fit zijn als je naar je werk in het wijkcentrum komt.”

Bij Het Kruispunt kan Ricardo zichzelf zijn. “Ze laten je hier in je waarde.” Hij heeft er ook iets belangrijks geleerd. “Ik weet nu dat mensen op zich toch wel te vertrouwen zijn.”

